

FLESSENPOST

oktober - november 2024



INHOUD

Van Francisca

3

Groep oranje

4

Groep paars

5

Groep groen

6

Groep wit

7

Groep blauw

8

Groep lila

9

Groep rood

10

Ouderraad
& schaaknieuws

11

KALENDER

- maandag 4 november**
Terug naar school
- woensdag 6 november**
Koffieochtend - thema: lezen
- maandag 11 november**
Start Groene voetstappen
- woensdag 13 november**
Meet & Greet voor ouders gr. 7 en 8
- maandag 18 november**
Studiedag: kinderen vrij + start ontwikkelgesprekken
- maandag 2 december**
Koffieochtend - thema stoeien mag
- woensdag 4 december**
Sinterklaasviering
- vrijdag 13 december**
Thema-afsluiting
- woensdag 18 december**
Kerstviering
- woensdag 20 december**
Studiedag

 info@kindercampus.nl

 035 646 9421

 Willem Bontekoestraat 34
Hilversum

VAN FRANCISCA

Lieve ouders,

De eerste periode zit erop. Wat een fijne weken zijn het geweest waarin er veel is geleerd op allerlei vlakken. Je merkt dat de klassen steeds meer een groep worden. De regels en afspraken zijn duidelijk en we zijn op elkaar ingespeeld.

Er wordt hard gewerkt in de groepen, Bij de kleuters in de hoeken en aan het thema, nu de Boswachter, in groep 3 aan leren lezen en schrijven, in groep 4 t/m 8 met IPC, de nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschap. Wat was het fijn om woensdag zoveel ouders in de klassen te zien. Samen met jullie kind kijken naar wat er de afgelopen is geleerd en wat dan te zien is op de leerwand. En ook in de trotsmap, waar was jullie kind trots op? De verbinding tussen ouders en school op dit soort momenten is zo waardevol. Dank dat jullie er waren.

De studiedag van 9 oktober ging over Ervaringsgericht Onderwijs. We hebben die dag als team onszelf de vraag gesteld: "wat is Ervaringsgericht Onderwijs voor ons team, onze kinderen in deze wereld en wat hebben wij dan nodig om dit goed te kunnen doen?"

In de ochtend hebben wij even opnieuw gekeken naar wat is Ervaringsgericht Onderwijs nou precies? Hoe past dit in onze mooie visie? In gesprek met elkaar en de trainer is dit (weer) helder geworden. In de middag zijn we in groepjes uiteen gegaan om met verschillende thema's aan de slag te gaan. We hebben het gehad over het contract, de hoeken, flexibele werkplekken, rijke leeromgeving, differentiatie bij de instructie. We hebben handvatten gekregen om ons als team en als leerkracht weer verder te ontwikkelen. Het was een fijne en leerzame studiedag. In februari gaan we hiermee verder.

Het is alweer herfst en alhoewel het weer nog erg zacht is, is het na de herfstvakantie alweer november. We maken ons dan alweer op voor Sinterklaas en de Kerst. Er staan in deze periode verschillende uitjes gepland, het kan dus zijn dat de klassenouder of leerkracht hierbij om hulp vraagt.

Ik hoop jullie te zien tijdens de koffieochtend op 6 november en wens jullie allen een fijne herfstvakantie volgende week.

Met warme groet,
Francisca Reimert

GROEP ORANJE

De herfst is goed begonnen hoor, in groep oranje.

We hebben een prachtige herfsttafel in de klas, die de kinderen nog steeds aanvullen met van alles wat ze in het bos vinden. We hebben in de huishoek handpoppen van bosdieren waarmee de kinderen mooie voorstellingen geven aan elkaar, en we hebben zelfs een heuse boswinkel.

En ook een boom met allerlei bewoners erin, van schattige eekhoorns tot aan enge spinnen.

En als echte boswachters hebben we met onze zelf geknutselde verrekijkers gezocht naar paddenstoelen, vogels en andere diertjes.

Ze vonden het fantastisch en heel stoer om te doen.

Natuurlijk gelijk even een liedje geleerd over een molletje onder de grond, vraag er gerust eens naar, uw kind zingt dat vast graag voor u.

Aapje Semsom leerde ons op een speelse manier over cijfers en tellen, en daarnaast heeft Rik de Pauw ons geleerd over hoe je je kunt voelen.

En elke week leren we er een letter bij, deze week natuurlijk de **H**, van **herfst**, en van **Hele** fijne vakantie allemaal en tot erna!

Hartelijke groet van de juffen





GROEP PAARS

Groep paars is de afgelopen weken druk bezig geweest met het thema "We zijn wat we eten." Daarbij hebben we hele leuke dingen gedaan, we hebben allerlei soorten smaken geproefd zoals zuur, zoet, bitter en zout, maar we zijn ook echt in de keuken aan de slag geweest. We hebben pizza gemaakt en koekjes gebakken!

We hebben ook geleerd over eten in de rest van de wereld, en toen kwamen wij erachter dat sommige landen eigenlijk heel weinig te eten hebben. De koekjes die we hebben gebakken, hebben we daarom tijdens de IPC afsluiting verkocht. Bijna alle papa's en mama's waren er. Het was heel gezellig en we hebben heel veel geld opgehaald. Wel €62,05,- en samen met groep 4 hebben we meer dan €100,- opgehaald. Carolien heeft tijdens het thema ook verteld over Afrika, daar hebben ze weinig geld om eten te kopen. Het geld dat we hebben verzameld gaat naar Afrika toe. Ze gaan er zaadjes van kopen en die kunnen ze vervolgens in hun moestuintjes gebruiken.

Wij zijn enorm trots op de kinderen!



GROEP GROEN

Afgelopen weken zijn we in groep 4 bezig geweest met het thema “We zijn wat we eten”. Bij natuur hebben we geleerd hoe we open en gesloten vragen kunnen stellen. Bij aardrijkskunde hebben we gekeken naar groente en fruit, en waar dat het beste kan groeien en waarom. We leerden over de invloed van temperatuur en neerslag op de verschillende soorten groenten en fruit. Bij geschiedenis hebben we gekeken hoe mensen vroeger aan eten kwamen, wat ze dan aten en hoe ze dat eten klaarmaakten, en dat vergeleken met hoe we dat tegenwoordig doen. Bij techniek hebben we zelf pizza’s ontworpen. Deze gingen we later ook echt maken en opeten! Daarna hebben we geleerd hoe mensen in Afrika aan eten komen, of eigenlijk, dat ze vaak geen eten hebben. Dat komt omdat het daar heel heet en droog is en er bijna niks kan groeien. Daarom besloten we eten te gaan maken en verkopen voor het goede doel! Het geld dat we hebben ingezameld gaat naar kinderen die geen hebben in Afrika (Zimbabwe om precies te zijn). Hierbij werden we geholpen door de moeder van Linde en de vader van Mahtaab bij het boodschappen doen, en door de moeder van Ivo bij het bakken. Heel erg bedankt voor jullie hulp!

Op 23 oktober was de afsluiting en mochten de ouders in de klas komen kijken wat we allemaal hadden geleerd. Het was ontzettend leuk om te zien dat er zóveel ouders waren gekomen! Bedankt, ouders! Zonder jullie was de afsluiting niet zo’n succes geweest!





GROEP WIT

De kinderen hebben onderzocht met een proefje met welke kleuren een viltstiftkleur gemaakt wordt. Ze hebben in groepjes van drie met een satéprikker, twee strookjes koffiefilter, stiften, een glas en water een proefopstelling gemaakt.

De kinderen verwachtten dat de kleuren in het water zouden gaan mengen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Door middel van chromatografie (een methode waarmee je verschillende componenten in een mengsel kunt scheiden) hebben we de viltstiftinkt als het ware uit elkaar getrokken. Per kleur stift werd zichtbaar uit welke kleuren, die gemaakt was. Mooi ook om te zien is Ook interessant is dat de inkt soms snel en soms langzaam omhoog ging, soms in een breder patroon en soms smaller. Hoe dat nou kan, bespreken we nog.



GROEP BLAUW

Deze week hebben we de afsluiting gehad van het IPC-thema “schilderijen, foto’s en afbeeldingen”. Dit hebben wij afgesloten doormiddel van een galerie. Hierbij konden de kinderen zelf aan de ouders uitleggen wat zij gemaakt hebben en wat ze ervan hebben geleerd. Dit vonden de kinderen enorm spannend en ook heel leuk om te doen. Ze hadden zich ook goed voorbereidt en op de woensdag zelf hebben ze het ook super goed gedaan. Het thema na de vakantie wordt “red de wereld” waarin we een blik gaan werpen op het tropisch regenwoud.

Naast de afsluiting van IPC hebben we ook voor taal een start gemaakt met het ontwerpen van je eigen prentenboek. Deze zullen een aantal kinderen uiteindelijk voor gaan lezen bij de kleuters. Ook hebben de kinderen de Boom-toetsen afgerond. Dit was een week lang toetsen vlak voor de vakantie. En dit hebben ze ook enorm goed gedaan. Na de herfstvakantie zal u een uitnodiging van ons ontvangen om hierover in gesprek te gaan.



GROEP LILA

Deze maand was echt een toffe maand! We hadden heel veel leuke activiteiten. Leukste was de strand om een fort te bouwen ik denk dat elke kind wel het heel leuk vonden, ik vond het wel leuk.

Dit was het thema NederlandWaterland. Het volgende thema: op de Kermis!

Riley, multimediachef van Oktober

We zijn in groep 7 ook druk bezig geweest met KiVa. We hebben een paar keer het spel Over de lijn gespeeld. De leerkracht leest dan een stelling voor en als dat voor jou geldt dan stap je de lijn over. Bijvoorbeeld: stap de lijn over als je wel eens iets gestolen hebt.

De kinderen geven elkaar dan een teken van respect. De kinderen hebben veel over elkaar en zichzelf geleerd.



GROEP ROOD



Het thema 'Nederland Waterland' zit erop! Vorige week donderdag zijn we samen met groep 7 naar Almereerderstrand gegaan om fort en grachten te maken. In groepjes bouwden de kinderen aan een stevig fort met grachten die verbonden moesten zijn aan de bouwsels van de andere groepjes. Het was een geslaagd uitje. Het volgende thema is 'Kermis'. Via Parro hebben we een oproep gedaan voor het verzamelen van materialen. Willen jullie ons helpen met het verzamelen?

Na de herfstvakantie zijn de pre-adviesgesprekken (je kunt je inschrijven via Parro). Ook gaan wij een aantal scholen bezoeken.

Woensdag 6 november: ALC ([St. Aloysius College](#))

Woensdag 20 november: ATC ([Alberdingk Thijm College](#))

Woensdag 27 november: Roland Holst

Op dinsdag 3 december gaan wij samen met groep 7 naar het filmtheater in Hilversum naar de film '[Zeevonk](#)'.

SCHAAKNIEUWS

Afgelopen weken is er veel geschaakt in school. Bijna alle klassen vanaf groep 4 hebben startles over het programma Chessity gehad. Vrijdag komt groep 4 nog aan de beurt. Dit betekent dat kinderen ze ook lekker thuis kunnen oefenen met schaken. Er zijn al 5 schaakdiploma's behaald en deze vrijdag worden uitgereikt in de verschillende klassen. De deelnemers van het schaaktoernooi van 20 november zijn ook bekend. We sturen dit jaar 3 teams naar het toernooi die voor ons zullen strijden om de Hilversumse schaakbeker. Afgelopen woensdag hebben deze kinderen hun eerste schaakles gehad. Zo worden de kinderen goed voorbereid. Het schaakplezier was duidelijk merkbaar.



OUDERRAAD

Ook wij van de ouderraad (OR) willen graag een stukje bijdragen aan de Flessenpost, om te laten zien welke activiteiten we ondersteunen en wat we verder doen om onze school nóg beter te maken. We hebben op dit moment 7 leden, voorzitter Sandra, penningmeester Lydia, Ramona, Monique, en ???, met kinderen in bijna elke groep (behalve de kleuters!). Anouk is zowel ouder als leerkracht, en Helen is lid vanuit het team. Volgende keer proberen we een mooie groepsfoto mee te sturen.

Nu wat meer over onze eerste activiteit, namelijk de verregende bosdag. We waren er helemaal klaar voor: boodschappen gedaan, en op woensdagochtend stond Sandra al om 8.15u klaar om in het Uilennest koffie en thee te verzorgen. Maar de regen hield toch aan en rond half 10 werd besloten de dag af te zeggen. Dus wij hebben meteen geschakeld en geholpen met vervoer terug regelen. Daarna in plaats van de traditionele ijsjes chips gehaald voor tijdens het film kijken en spelletjes spelen op school. De dag verliep totaal anders dan verwacht, maar was wél heel gezellig!

De volgende activiteit komt er ook al bijna aan, over een paar weken is Sinterklaas weer in het land. De OR helpt altijd met de school versieren en andere voorbereidingen, en we kunnen daar zeker nog hulp bij gebruiken. Op vrijdag 15 november gaan we aan de slag, en daar horen thee, pepernoten en gezelligheid zeker bij. Kom dus vooral meehelpen!

EVEN VOORSTELLEN: MR

Als nieuwste lid van de MR heb ik het genoeg mij even kort voor te stellen.

Ik ben Didier, 49 jaar, vader van Ziva uit groep 7 en man van Lanah. Wij wonen in Hilversum centrum met onze hond. Ik klus graag aan ons huis uit 1885 en voor de afwisseling aan mijn Jeep uit 1969. Als familie gaan we graag op wintersport en trekken er sinds kort op uit met onze camper.

Ik ben inmiddels al 31 jaar militair. Ik ben luitenant-kolonel der mariniers en werk op dit moment op het Ministerie van Defensie in Den Haag bij de Defensiestaf.

Wellicht kom ik u tegen op het schoolplein of tijdens een bijeenkomst op school. Als u vragen of zorgen heeft, of iets wilt aankaarten dat bestemd is voor de MR, schroom dan niet om mij (of de andere leden van de MR) aan te spreken.

Groet, Didier

